



Protestantse Gemeente
De Westhoek te Sluis

Kerkblad



2^e jaargang
Februari 2024

ADRESSEN

Kerkgebouwen:

De Open Haven, Kerkplein 1, 4501 CH Oostburg
Mariakerk, Prinsestraat 17, 4506 AG Cadzand
De Kogge, Lange Wolstraat 13, 4524 CA Sluis

Predikant:

Ds. Vrouwkje Dees, Westdorpe, 0115-460 180, domineedees@zeelandnet.nl

Secretariaat:

Scriba: Jos Bakker – Hamelink, Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand,
0117-851 957, secretariaat@pgdewesthoeksluis.nl

Centraal postadres: Postbus 154, 4500 AD Oostburg

Website: www.pgdewesthoeksluis.nl

Webmaster: webmaster@pgdewesthoeksluis.nl

Facebook: PKN Gemeente De Brug Oostburg

Beheerder Facebook pagina: Sandra Kleijn: nibbels@zeelandnet.nl.

Voorzitters:

Voorzitter kerkenraad: Corien van Baal:

0117-492 659, cjvanbaal@zeelandnet.nl

Voorzitter College van Diakenen: Rachel Scheele:

0117-451 238, ra_scheele@zeelandnet.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Ad Stoffels:

06-2974 0670, aj.stoffels@zeelandnet.nl

INHOUD

- 4** Pastorale overweging
- 6** Gemeente bij de tijd
- 11** Kleurplaat
- 12** Uit de kerkenraad
- 14** Bericht van de Diaconie
- 16** Informatieve berichten
- 20** Berichten van de ZWO-commissie
- 21** Berichten van de werkgroep Oecumene Oostburg
- 22** Ingezonden berichten
- 24** Pastor(pr)aatjes
- 26** Colofon
- 28** Overzicht kerkdiensten februari 2024

PASTORALE OVERWEGING

HET GIET OAN

Het nieuwe jaar was nog niet begonnen of het begon weer in de media. Kennelijk moest het vuurtje nog wat worden opgestookt. In de eerste weken klonk het: Winterswijk of Haaksbergen. Winterswijk in de Achterhoek is 'the place to be'; de plaats waar je moest zijn. Het is jammer voor de Friezen maar in het oosten van het land heb je toch de meeste kans op natuurijs, behalve dan op de ondergelopen weilanden. Dus dan maar de titel veranderen in: Hou je haaks of zoals ze in de Achterhoek zeggen: 'holt de bene d'r onder'.

Mijn schaatsen bleven in het vet, want begin januari ben ik aan mijn oog behandeld en moest dus nog wat oppassen met gevoelstemperaturen beneden nul. Wie weet, kan het ergens half februari en dan niet op de Damse Vaart maar op de Canisvliet hier vlakbij.

Voor de één is schaatsen fijn. De ander vindt er niets aan. Maar niet geklaagd, in het zuiden begint het carnaval al weer te kriebelen. De krokus vakantie komt er aan; je bindt de latten eronder of je zoekt de zon op. Voor ieder wat wils. Het is maar net wie je bent, jong of oud, arm of rijk. Wat allen gemeen hebben is dat niemand een scheve schaats wil rijden.

In de kerk is het niet anders. Het weer verandert, de tijden veranderen. Zo vind je tegenwoordig allerlei informatie en desinformatie in de digitale wereld. Soms worden zaken mooier voorgesteld dan ze zijn. Met die informatie doet ieder mens weer wat anders in zijn/haar leven.

Voor christenen heeft dat alles met het geloof te maken. De ene dag vindt je HET antwoord, de andere dag geloof je het wel.

Een pasklaar antwoord is er voor de meeste mensen niet bij. Immers het geloof moet worden geleefd.

Wij christenen spreken van God. Daarin onderscheiden wij ons van de dieren. Wij praten over wat ons inspireert; beeldend, creatief, geestig. De ene keer weemoedig, dan weer moedig. Wij zijn soms een rustige, soms een onrustige geest op zoek naar een thuishaven. Wij leven op ritme en tegenritme, het gewone en het bijzondere. Het wisselt elkaar af, zoals de dagen van het jaar. Gewone dagen, ijsdagen, bijzondere dagen, feesten, etc.

Zo moet ik aan het begin van het nieuwe jaar, altijd denken aan Johannes 1 en Genesis 1; het begin. Het Woord dat ons inspireert dat Gods Geest ons mensen wil en kan inspireren. Dat God in ons leven aanwezig wil zijn. In de

Joodse traditie hangt dat samen met de wetgeving op de Sinai aan Mozes. Het woord van God, op basis waarvan mensen met elkaar kunnen en mogen leven. Geest en Wet sluiten elkaar dus niet uit, maar in. Op die basis kan een mens leven. Je kunt zelfs stellen dat Gods Geest aan ons leven voorafgaat.

Het Johannes-evangelie brengt dat op bijzondere wijze onder woorden: 'in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn geworden door het Woord en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen'. Zo verwoordt de Bijbel dat God tot ons komt, dat Hij zelfs aan ons voorafgaat. Maar ook dat Gods Geest aanwezig wil zijn in ons leven, dat het erom gaat dat God in ons tot zich kan komen. Daarin ligt de vrijheid van de mens, om God in het eigen leven uit te nodigen. Dat tot zich komen vind ik het meest opmerkelijk zinnetje dat ik de laatste jaren ben tegengekomen.

Dat raakt mij heel diep, omdat de zin van het leven hierin voor mij vervat ligt. Je staat niet zomaar op de wereld. Je leven is ten diepste verbonden met God die aan het leven vooraf gaat. Die je leven in het hier en nu tot een wezenlijk gebeuren maakt, waarin God 'tot zich kan komen. Waar anders wordt dat zichtbaar dan in het leven van alle dag zelf. Dan kan God zichtbaar worden in woord en daad.

*Wat altijd is geweest, het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.*

*Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.*

*Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,*

*Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.*

(Liedboek 689, Huub Oosterhuis, Bernard Huijbers)

*Met een hartelijke groet,
ds. Vrouwkje Dees*

GEMEENTE BIJ DE TIJD

Omzien naar...

Sinds het vorige kerkblad zijn we inmiddels twee maanden verder. De eerste berichten zijn van december, andere berichten van de laatste maand.

Mw. M.S. Donze – de Hulster (Brugsevaart 1) kwam ten val met de fiets en was opgenomen in het ziekenhuis in Brugge. Ze kwam na de opname weer thuis en mocht daar verder herstellen.

Mw. G.M. Verhage – Sanders (Boogschutter 8) heeft een knieoperatie ondergaan en werd daarna met complicaties opnieuw opgenomen in ZorgSaam Ziekenhuis. Na enkele weken verhuisde ze voor revalidatie naar de seniorenkliniek en ondertussen is ze weer thuis.

Mw. Simone Steenberg – Kouwenberg (Jupiter 10) onderging een operatieve ingreep. Zij kon spoedig huiswaarts keren voor verder herstel. Ook is ze nog volop bezig met immunotherapie.

Ons bereikte het bericht van overlijden op 8 december 2023 van mw. S.J. van Vooren – Vermeulen (Poolster 25). Zij werd 74 jaar. We zijn in gedachten bij haar man Ben die nu naar WZC Bachten Dieke in Terneuzen is verhuisd en naar dochter Ellen en haar gezin.

We leven mee met mw. J.M. van de Broeke – van Grol (Schouwburgstraat 44) nu haar schoonzoon is overleden.

Op 3 januari overleed dhr. Jan Haak (Dierkensteenweg 3-010) na een kortstondig ziekbed. De afscheidsdienst was op woensdag 10 januari in besloten kring onder leiding van mw. ds. Taalman – de Ruyter. Hij werd 89 jaar. Medeleven gaat uit naar zijn vrouw mw. Haak– Pietersma en zijn dochters Harmke met Remco en Margreet met Martin en de kleinkinderen.

Op 4 januari overleed dhr. Johannes Dirk Zonnevillage (Brouwerijstraat 38). De afscheidsdienst vond plaats op donderdag 11 januari vanuit de Open Haven onder leiding van mw. ds. J. Geertse. Hij werd 93 jaar. Medeleven gaat uit naar zijn vrouw mw. Zonnevillage – van den Ameele die hem lang trouw heeft verzorgd en naar zijn dochters Jozianne en Liesbeth met man en de kleinkinderen.

Dhr. D.A. Dekker (Bakkerstraat 61) onderging een liesbreukoperatie en is ondertussen hiervan thuis herstellende. Ook zijn er zorgen rondom de gezondheid van mw. J.M. Dekker – Faas. Dit is nog in onderzoek.

We leven mee en vragen ook uw aandacht en gebed voor hen die hier niet genoemd zijn en ziek zijn, herstellend zijn of andere zorgen of verdriet hebben. We wensen hen Gods nabijheid en beterschap toe.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u contact opnemen met Eldi Risseeuw (tel. 0117-452104) of Riet Masclee (06-2362 7253) en voor zaken betreffende de kerkenraad met Corien van Baal (tel. 0117-492659)

Namens de kerkenraad, Eldi Risseeuw

In Memoriam Jan Hendrik Sinke

Op 8 december 2023 is overleden te Terneuzen: Jan Hendrik Sinke, geboren te Kapelle op 24 april 1942.

Hij laat zijn vrouw Sannie na, kinderen en kleinkinderen.

Vele jaren woonde het gezin in Sluis en beleefde daar moeilijke, verdrietige en mooie, vreugdevolle tijden.

Op 16 december 2023 namen we afscheid van hem in een dienst van Woord en Gebed in de Mariakerk te Cadzand. De familie deelde herinneringen aan zijn leven. Familielid en voorganger ds. Herrienne Allewijn hield een overweging na het lezen uit Spreuken, er is een tijd om... en uit Openbaringen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Aansluitend is hij begraven op de algemene begraafplaats in Sluis.

Psalmenkring

De psalmenkring komt bij elkaar op **donderdag 8 februari van 14.30 tot ca. 16.00 uur** in het Kerkcentrum. We praten dan met elkaar over Psalm 116. Ieder die eens wil komen kijken / luisteren / meedoen is van harte welkom. Er is de mogelijkheid om te worden opgehaald. Bel dan met Sara Ende tel. 440177 of Margriet Lorier tel.451139

Open Kerken

Iedere woensdag van 9.30 – 11.30 uur inloop met koffie of thee. Een oecumenisch initiatief voor iedereen die zin heeft in gezelligheid, ontmoeting en gesprek. De deur staat open in het Kerkcentrum. Kom ook eens een keer kijken!

Op Verhaal komen

De groep rond het contextueel bijbellezen komt bij elkaar op **donderdag 29 februari** in het Kerkcentrum. Er is vanaf 19.45 uur koffie en thee en we beginnen om 20.00 uur

In Memoriam Saar Risseeuw

Ze werd in 1930 geboren in Schoondijke op de boerderij 'de Kruisweg' als tweede kind van het gezin. Izaak was de oudste, daarna kwam Francien. Met haar trok ze vaak op in haar jeugd. Vervolgens kwamen Piet, Marie en Han. 'Een knecht van opa heeft mijn leven gered', vertelde ze dikwijls. Als klein meisje was ze eens in de mestput gevallen. Hij zag haar liggen en haalde haar eruit. Ze ging naar de lagere school en de huishoudschool in Schoondijke. Ze kon goed leren. Maar ja, meisjes gingen in die tijd zelden verder studeren en er was al een studerende zoon in het gezin. Ook konden de jongere broers goed leren. Ze had het graag gewild maar haar vader vond dat dat al genoeg geld kostte. Na de huishoudschool werkte ze in de huishouding en op het land bij haar vader. Haar moeder was ook heel slim. Ze was opmerzaam en vooruitstrevend. Dat nam Saar van haar over.

De oorlog is de familie vrij goed doorgekomen, al heeft die tijd veel indruk op haar gemaakt. Op de kermis ontmoette ze Izaak Risseeuw. In 1955 trouwden ze. Ze gingen wonen op de boerderij wonen aan de Maagdenbergweg in Oostburg. Ze kregen twee kinderen: Adri en Mariet. Ze werkte mee in haar nieuwe bedrijf, maar zorgde ook voor het gezin. Ze was een echt familiemens en zeer gastvrij. Ze zorgde ervoor dat het gezin op vakantie ging en was lid van de Vereniging van de Plattelandsvrouwen.

Mooie kleding vond ze ook heel belangrijk. Dat was van kinds af aan al zo. Het was gewoonte om 2 x per jaar te gaan winkelen om iets nieuws uit te zoeken.

In 1989 verhuisden ze naar de Oudestad in Oostburg. Toen kreeg ze tijd voor andere dingen. Daar hoorde ook bij het oppassen op de kleinkinderen die intussen waren geboren. Daar genoot ze erg van.

In 2018 overleed Izaak en daarna ging ze lichamelijk steeds verder achteruit. Op 28 november is ze toch nog onverwacht, rustig ingeslapen. Iets waar ze al lang naar uitkeek. Ze vond dat ze een mooi leven had gehad.

Voor haar afscheid kozen we als Bijbelgedeelte Spreuken 31, vanaf vers 10. 'Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?', zo begint het. Het is een loflied op de sterke vrouw. Het Hebreeuwse woord voor sterk betekent ook 'dapper, vermogend, bekwaam'. Het gaat hier over een vrouw die gekend wordt als moeder, als dochter, als echtgenote. Deze vrouw wordt gezien als de ideale vrouw. Ze is vrij, vakkundig, wijs en liefdevol. Ze is de spil en de bescherming van een grote huishouding. Ze stelt een vervuld leven in het vooruitzicht.

Haar huis is vol geluk en succes. Deze vrouw, die God vreest heeft haar leven gebouwd op de wijsheid. Ze staat zelfs symbool voor de wijsheid.

Deze ode vonden de kinderen goed passen bij Saar. Ze spraken vol bewondering en liefde over haar. Geen wonder, hun moeder bracht voor hen ook een huis vol geluk tot stand. Een huis waarin ze zorgde dat iedereen er goed uitzag en iedereen genoeg te eten en te drinken had. Een huis waarin vele kinderen mochten spelen. Waar iedereen welkom was. Waar altijd interesse werd getoond en de aanmoediging om juist datgene te gaan doen waar je goed in was. Een huis met ruimte om te groeien en liefde om je sterk te voelen. Een huis waar ook humor was.

Saar had een vooruitziende blik. Niet teveel achterom kijken: doorleven, verdergaan. 'Er is een tijd van komen en een tijd van gaan...', zei ze dan. Ze was nuchter, legde zich neer bij de situatie zoals het was, kon goed loslaten tot op het laatst toen ze haar dierbaren en haar leven moest loslaten. Ze was wijs en bescheiden en ze vormde met haar man een goed team op het bedrijf.

Echt iemand die erg gemist zal worden... We wensen de kinderen, kleinkinderen en broer en zussen veel sterkte nu zij zonder haar verdergaan. Ze zullen nooit vergeten wat zij betekende en haar liefdevolle levenslessen die zij meegaf benutten in hun leven.

Ds. Jacqueline Geertse

Bevestiging ambtsdragers

Op 18 februari 2024 zal de herbevestiging plaats vinden van mw. Ina Basting als diaken, tevens de bevestiging als diaken van dhr. Arnold Scheele.

Dit bericht zal eveneens worden afgekondigd bij de mededelingen in de kerkdienst van 11 februari a.s.

Bezwaren tegen deze bevestiging of tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van kerkenraad te worden ingediend.

Op 18 februari nemen we óók afscheid, na het verstrijken van één of meerdere ambtstermijnen, van een aantal kerkenraadsleden. Dit betreft: jeugd-ouderling Corine Scheele, ouderling-voorzitter Corien van Baal en diaken Rob Goosen.

Ouderling-kerkrentmeester Ria Francke en ouderling-scriba Jos Bakker hebben het maximum van drie termijnen bereikt. Zij maken gebruik van de uitlooperperiode van een half jaar waarin de werkzaamheden voortgezet kunnen worden.

Gemeente-overleg

Na afloop van de kerkdienst in de Open Haven op 3 maart 2024 wordt een gemeente-overleg georganiseerd.

De agenda bestaat uit: stand van zaken m.b.t. de beroepingscommissie en rondvraag.

www.Kleur*Versjes.nl

Ik zag een
KUIKENTJE

Dat bij zijn **MOEDER** zat
ONDER haar vleugels

Waar het **VEILIG** zat
ZOALS dat kuikentje

Klein en **TEER**

Wil ik **SCHUILEN**

o Heer



Lied' ik zag een kuikentje'

UIT DE KERKENRAAD

De vergaderingen werden gehouden op 6 november en 11 december 2023. Onderstaande geeft een overzicht per onderwerp.

Rooster kerkdiensten

Voor 2024 zijn we grotendeels rond. Hier en daar moet nog een gaatje gevuld worden en/of wordt nog op een reactie gewacht, dat gaat vast ook goed komen. De eerste stappen voor 2025 zijn gedaan, de opzet van 2024 met zoveel mogelijk 1 dienst per zondag, wordt in 2025 voortgezet.

Nieuwe predikantsplaats

We zijn druk bezig om een beroepingscommissie samen te stellen. Intussen wordt er ook gewerkt aan de documenten die nodig zijn bij het openstellen van een vacature. We zijn gestart met het opstellen van de opdracht aan de beroepingscommissie en het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring. Binnenkort zullen wij u na een eredienst bijpraten over één en ander.

Bestaande predikantsplaats

Er is afgesproken dat ds. Vrouwkje Dees na haar emeritaatsdatum (juli 2024) voorlopig haar werkzaamheden blijft voortzetten, totdat we een nieuwe predikant hebben en dat uiterlijk tot 31 december 2025. We proberen in onderling overleg, ook bij het bezoekwerk, prioriteiten te stellen die passen binnen de overeenkomst van 60%.

Kerkenraad

Op 18 februari a.s. nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en zal tevens (her)bevestiging plaatsvinden. Zie ook het vervolgbericht elders in dit kerkblad

Begroting diaconie en kerkrentmeesters 2024

Er zijn vanuit de gemeente geen reacties gekomen op deze begrotingen, waarmee die definitief zijn vastgesteld.

Avondmaalscollecte

Behouden we in 2024 de Avondmaalscollecte als 3^e collecte? De praktijk is dat de 3^e collectezak bij de inzameling veel verwarring veroorzaakt. Besloten wordt om ook bij de viering van het avondmaal, te collecteren voor twee doelen, n.l. voor kerkrentmeesters en een diaconaal doel.

Wet op de privacy

Naar aanleiding van een verzoek om niet gefilmd te worden tijdens de viering van het avondmaal, wordt gezocht naar alternatieven.

Dit laatste ondanks het bordje in de hal van De Open Haven, waarop gewezen wordt op die mogelijkheid.

Kerkdiensten Stelle

Naar aanleiding van het verzoek door de protestante Stichting Zorg- en Ziekenpastoraat West-Zeeuws Vlaanderen, is gesproken over het leveren van een bijdrage in het rooster van voorgangers.

We vinden het belangrijk dat dit doorgang kan vinden, ondanks de predikantvacature. We zoeken extern naar invulling.

Post

We worden zeer royaal bedeed met brochures, nieuwsbrieven, e.d.

Dit zowel via het mailadres als de postbus, vaak met dezelfde inhoud.

Dat proberen we af te bouwen.

Vanzelfsprekend blijven berichten over familie- gebeurtenissen welkom.

We spreken af om daarop met een kaart te reageren.

Kerkblad

In 2023 is gekozen voor 10 nummers/jaar. Voor de één is dit zoals gebruikelijk, voor de ander betekent dit een toename van tijdsinvestering bij dit (vrijwilligers)werk. Mede vanwege de feestdagen in mei 2024 en de aanleverdatum bij de drukker, zal een gecombineerd nummer voor mei-juni 2024 worden opgesteld.

Website

Het inrichten van de nieuwe website, www.pgdewesthoeksluis.nl heeft een poosje stil gestaan maar is weer opgepakt. Wilt u/jij hierbij een steentje bijdragen? → van harte welkom, laat het ons weten!

BERICHT VAN DE DIACONIE

Uitleg bij de diaconale collecten in de maand februari 2024.

Zondag 4 februari: Kerk in actie Werelddiaconaat Bangladesh

Beter bestand tegen klimaatverandering.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt hen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe-geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet weggroten. Ook leren ze dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Zondag 11 februari: Kerk in Actie Noodhulp Griekenland.

Opvang voor gestrande vluchtelingen.

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de gehele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Zondag 18 februari: Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie. Binnenlands diaconaat Nederland

Omzien naar gevangenen. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen; hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

25 februari. Veertigdagencollecte Protestantse Kerk. Missionair werk. Nederland

De kliederkerk is er voor iedereen. In de kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, en grootouders de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokkenen samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbel verhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

U kunt deze doelen steunen door uw gift in de collectezak in de kerk te doen. Het is ook mogelijk uw gift over te maken naar de diaconie, het rekeningnummer van de diaconie is: **NL65 ABNA 0454 3147 01**, Als u het voor een specifiek doel wil bestemmen, dient u dat doel, of datum, bij het overmaken te vermelden, anders wordt uw bijdrage verdeeld over de alle hiervoor genoemde collecten.

Namens het college van diakenen, Wil Prins

*Ik heb mijn handen vol, aan wat de Heer mij zegt:
te bouwen aan een huis waar liefde woont met recht.
Geen ladder komt omlaag, geen engel komt vandaag,
de pijn blijft nog een plaag, de vrede blijft een vraag...
Dus roept de hemel: Jij, jij mensenkind, help Mij!
Zo bouwt de Heer gastvrij een huis voor jou en mij.*

Lied 89 uit Hoop voor alle Volken
geschreven door José Aguir Pedro Infante,
vertaling door André Troost

INFORMATIEVE BERICHTEN

Ophalen voor de dienst

Belt u gerust naar Ad Stoffels, 06-2974 0670, voor een lift naar de kerkdiensten.

Collectemunten

Onze gemeente maakt gebruik van plastic collectemunten.

Er zijn gele munten van € 0,50 (per € 20,00), oranje munten van € 1,00 (per € 25,00) en rode munten van € 2,00 (per € 50,00) te verkrijgen.

U kunt de munten bestellen via het mailadres

administratie@pgdewesthoeksluis.nl. De collectemunten worden dan zo spoedig mogelijk bij u thuisbezorgd of afgegeven zondag in de kerk. De collectemunten kunt u als gift aftrekken bij uw belastingaangifte.

Kerktuinonderhoud Cadzand

Voor wie gewoon eens lekker buiten wil werken, zijn of haar hoofd eens wil leegmaken en tevens wat mensen wil leren kennen, is het tuinonderhoud bij de Protestantse kerk (Mariakerk) in Cadzand een idee.

We plegen daar om de twee maanden onderhoud op het Kerkplein.

Aangezien we allemaal grijze kopjes hebben, zoeken we nog wat jonge mensen die een handje willen toesteken. Dus een oproep aan ieder jong(er) mens "Kom en help eens een ochtend mee".

We werken er iedere eerste zaterdag van een "even" maand, te beginnen in februari en eindigen in december. Er is altijd wel iets te doen en als je kunt vegen ben je al welkom!

Je neemt je eigen gereedschap mee zoals een bezem, hark, spade, snoeischaar of zaag. Eventueel gebruik je ons gereedschap.

We beginnen om 9.30 uur en om 10.30 uur drinken we koffie of thee in het Zwingebouw. Gezellig wat bijpraten over de laatste nieuwtjes of over het werk. Om 12.00 uur stoppen we en zijn dan altijd zeer voldaan.

Noteer a.u.b. de volgende data voor 2024 in je agenda: Za. 3 februari, za. 6 april, za. 1 juni, za. 3 augustus, za. 5 oktober en za. 7 december.

Bij voorbaat dank voor je hulp!

Hartelijke groet, Anneke van Iwaarden – Basting (coördinator) Cadzand, tel. 0117-396 022.

Vrouwengroep Samen Sterk

De vrouwengroep komt deze maand op maandag 5 en maandag 19 februari bij elkaar. Zoals altijd om 14.30 uur in het Kerkcentrum te Oostburg. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Maatje Kloosterman, tel. 0117-454166.



We feliciteren in de maand februari

3: Dhr. P. Jansen, Sluis	84 jaar
4: Mw. W. van der Meulen – van Roekel, Grote Beer 8/app. 29, Oostburg	86 jaar
5: Dhr. I. van Dale, Cadzand	91 jaar
6: Mw. J. Toussaint – Buis, Sluis	88 jaar
6: Mw. P. Vercruijssse – van de Walle, Sluis	82 jaar
10: Mw. K. Meesen – Huigh Handboogstraat 8, IJzendijke	89 jaar
12: Dhr. J. Dieleman, Grote Beer 115, Oostburg	85 jaar
12: Mw. S. van Espen – du Fossé, Sluis	84 jaar
12: Dhr. M. Geuze, Stadhouderslaan 16, Oostburg	81 jaar
13: Dhr. H. Brevet, Grote Beer 8/app. 36, Oostburg	88 jaar
16: Mw. M. Barendse – de Smit, Sluis	85 jaar
17: Mw. W. Voerman – Mak, Sluis	91 jaar
18: Dhr. J. Minderhoud, Sluis	83 jaar
20: Dhr. W. Vermeulen, P. van Genklaan 2/app. 36, Oostburg	81 jaar
23: Dhr. C. de Putter, Eendracht 1, Hansweert	96 jaar
25: Dhr. C. van Belois, Retranchement	82 jaar
27: Mw. J. Dekker – Faas, Bakkersstraat 61, Oostburg	86 jaar
29: Mw. L. Fliers, Sluis	80 jaar

Bloemendienst Cadzand

Tijdens de feestdagen zijn er mooie kerstpakketten bezorgd bij fam. de Die-de Bruijne, fam. van Dale – Adriaansen, fam. van Cruijningen – Bril, fam. de Bruijne – Kools, mw. Faas – de Hulster, mw. de Lijser – Elfrink, mw. Quaak, dhr. van Dale, dhr. de Putter, mw. Bertou – van Dale. Mw. Buijze – Leunis in Ter Schorre te Terneuzen ontving een kaart.

Bloemendienst Sluis

Bloemen waren er in december 2023 voor het 55-jarig huwelijk van dhr. en mw. van der Linde – Jacobse en voor mw. Oosterling – Pattist.

Mw. de Gardeijn – Focke en dhr. I.J. Herman ontvingen een kaart.

In januari 2024 waren er bloemen voor dhr. M. Leenhouts, mw. E. Huigh en mw. E. van Oorschot en in februari voor dhr. P Jansen.

De bloemendienst heeft 1x € 20,- en 1x € 10,- ontvangen, hartelijk dank daarvoor.

Bloemengroet Oostburg

Mw. Dekker – Dekker, Grote Beer

Mw. Dhont – Koole, Poolster

Dhr. Dekker, Molenberg

Mw. Beeldens, Oudestad

Mw. de Zwart – Risseeuw, Zuidzande

Fam. Luteijn – Verplanke, Zuidzande

Mw. Verhage – Sanders, Boogschutter

Ds. Jielis Ende en ds. Huub Smeets

Mw. Remijn, Mariahoeve

Mw. v.d. Broeke – v. Grol, Schouwborgstraat



Er gingen kaarten naar de kroonjarigen:

Mw. Kragten – Roep Dierkensteenweg; dhr. de Mos, Slickenburgschans; mw.

Versprille – Moelaart Callenfelsstraat;

Collecten van het College van Diakenen

In november en december zijn diverse bijdragen ontvangen als aanvulling op de zondagse collecten. Sommige daarvan waren bedoeld voor alle collecten in een bepaalde periode, maar er waren er ook specifiek bestemd voor een bepaalde collecte.

Daarmee rekening houdend zijn over de betreffende periode de volgende bedragen toegewezen:

05-11-2023	Oostburg KIA Columbia	€	174,10
05-11-2023	Sluis Voedselbank Zeeuws- Vlaanderen	€	77,50
12-11-2023	KIA Libanon	€	159,80
19-11-2023	Stichting JOTA Oostburg	€	197,60
26-11-2023	Diaconie	€	274,65
03-12-2023	KIA Kinderen in de knel Oeganda	€	138,30
10-12-2023	KIA Kinderen in de knel Myanmar	€	115,65
10-12-2023	Zorgboerderij De Westhoeve	€	169,30
17-12-2023	KIA Binnenlands diaconaat	€	101,45
24-12-2023	PKN Kinderen en jongeren	€	86,20
24-12-2023	Cadzand KIA Noodhulp	€	928,10
24-12-2023	Solidaridad	€	102,70
25-12-2023	KIA Kinderen in de knel Oekraïne (inclusief inhoud dozen in hal en opbrengst kinderkerstavond)	€	615,55
25-12-2023	Kindernevendienst	€	97,90

Ontvangen giften: 50,-

De diaconie bedankt u voor uw bijdragen.

Collecten van het College van Kerkrentmeesters

05-11-2023	Sluis	€	54,10
05-11-2023	Oostburg	€	114,60
12-11-2023	Oostburg	€	83,30
19-11-2023	Oostburg	€	81,95
19-11-2023	Sluis	€	47,40
26-11-2023	Oostburg	€	180,25
26-11-2023	Sluis	€	87,70
03-12-2023	Oostburg	€	90,75
10-12-2023	Sluis	€	30,10
10-12-2023	Oostburg	€	43,30
17-12-2023	Oostburg	€	100,60
24-12-2023	Oostburg	€	41,85
24-12-2023	Oostburg avond	€	53,35
25-12-2023	Oostburg	€	144,20
25-12-2023	Sluis	€	65,50
07-01-2024	Cadzand	€	68,50



BERICHTEN VAN DE ZWO-COMMISSIE

ZWO in de 40 dagentijd:

Spaardoosjes

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de 40 dagentijd. Na de dienst in Cadzand worden de inmiddels bekende ZWO spaardoosjes uitgedeeld. De ZWO-commissie heeft besloten de opbrengst van die actie dit jaar te bestemmen voor onze beide lokale projecten: King'ori in Tanzania en Love to help in Rwanda.

Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus' opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld. Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Voor en na de dienst op 18 februari zijn er kaarten beschikbaar waarop een groet voor een gedetineerde kan worden geschreven. Voor verzending en frankering wordt gezorgd.

Collectes: daarnaast is er iedere zondag van de 40dagentijd een ander project van Kerk in Actie waarvoor via de collecteaankondiging uw aandacht zal worden gevraagd.

Overige acties van de ZWO

De acties die we het jaar door voeren zijn bestemd voor een van de projecten binnen het classicale project Delta voor Colombia: Kansarme jongeren een plek en een kans bieden in een onveilige wijk.

De eerstvolgende actie is een muziekmiddag (waarschijnlijk) op zondag 21 april. Noteer de datum vast! Meer informatie hierover in een volgend kerkblad.

Namens ZWO-commissie, Margriet Lorier

BERICHTEN VAN DE WERKGROEP OECUMENE OOSTBURG

Aswoensdagviering: 14 februari 19.00 uur in de Eligiuskerk.

Een dienst van askruisje en asoplegging. Het is het begin van een tocht van veertig dagen naar Pasen. De liturgie neemt ons mee met een boodschap van omkeer, door vasten, gebed en delen met de minsten. Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt naar een toevertrouwen aan de bevrijdende werking van Gods liefde en nabijheid. Het raakt ons innerlijk zodat we uiterlijk gesterkt worden tot een bevrijdende levenswandel. Het teken die dag is de as - teken van vergankelijkheid. As kan ook de basis zijn waaruit iets nieuws groeit. 'Uit de as herrezen' wordt wel gezegd. Dat proces mogen we aan het begin van de veertigdagentijd ingaan. De Aswoensdagviering in Oostburg is van oudsher een oecumenische viering van Woord en Gebed. De liturgie is volgens de rooms-katholieke traditie en het dienstboek van de protestantse kerken. Voorganger is pastor Marjan Dieleman – Fopma en lector is Margriet Lorier – Boon.

Avondgebeden in de 40-dagentijd

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer er enkele avondgebeden in de 40-dagentijd zijn. Meer info in volgende kerkblad.



INGEZONDEN STUKKEN

Emeritaat ds. Ph. Beukenhorst

Van PG Oostkapelle ontvingen wij bericht over de afscheidsdienst van ds. Ph. Beukenhorst vanwege zijn komend emeritaat.

De dienst wordt gehouden op zondag 3 maart 2024, aanvang 10.00 uur in de Dorpskerk, Waterstraat 2, 4356 BJ Oostkapelle. Ds. Beukenhorst zal voorgaan in deze dienst, na afloop is er gelegenheid hem te groeten.

Wie hierbij aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich aan te melden via:

kkuiken@planet.nl

Oproep

In de **werkgroep Kerk & Vluchteling** zijn wij op zoek naar mensen die een warm hart hebben voor de kerk en voor de vluchteling.

Onze oecumenische stichting zet zich al jaren in voor vluchtelingen. We ondersteunen de vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen met donaties die we ontvangen via collectes uit de kerken. Onze lijnen zijn kort.

We organiseren ook ontmoetingsavonden met vluchtelingen, en hebben enkele jaren terug een voorlichtingsfilm gemaakt.

We hebben een fijne werkgroep van nog maar 5 mensen. Maar het zou wel verfrissend zijn om wat nieuwe mensen in onze werkgroep te mogen verwelkomen.

Heeft U interesse voor onze werkgroep? Mail dan naar kerkenvluchtelingzvl@gmail.com of bel ons +31-642825466(Cees Cosijn)



Protestantse gemeente
te Hoek

ZANGAVOND



Zing je
mee?

We zingen liederen uit diverse liedbundels.
Begeleiding samenzang door Akko de Feijter.
M.m.v. Connie van Hermon & Nannie Vrieswijk.

Zaterdag 3 februari

in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek
Aanvang 19:30 uur, kerk open vanaf 19:00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM!

www.pknhhoek.nl

PASTOR(PR)AATJES

“Je kunt niet stemmen op de PVV als je lid bent van een kerk”

Bovenstaande zin is niet van mijzelf maar van een collega in het noorden des lands. Toch deel ik de grote zorg van deze collega. Als ik dit schrijf dan zijn de onderhandelingen nog bezig om een nieuw kabinet te vormen. Een van de onderhandelende partijen is de PVV. Sinds de oprichting van deze partij heeft zij het nog niet verder geschopt dan een gedoogfunctie. Dat liep slecht af. Nu het de grootste partij van het land geworden is, ligt dat blijkbaar anders.

Het is een soort gewoonte om in de maanden na de verkiezingen te onderzoeken wie waarop gestemd heeft. Ik heb al eerder mijn zorg geuit dat het totaal aantal zetels van de christelijke partijen kleiner geworden was en de PVV zo sterk was gegroeid. Nu blijkt dat 23 % van de christelijke stemmers op de PVV gestemd heeft. En dat is heel zorgwekkend. Deze partij staat namelijk lijnrecht tegenover het christelijke beginsel van naastenliefde. Hebben mensen dan niet goed nagedacht? Het is een verschijnsel dat niet alleen in Nederland speelt. Ik zag op de TV een reportage over de Amerikaanse staat Iowa. Daar beginnen de voorverkiezingen van de Republikeinse partij voor de keuze van de presidentskandidaat voor de verkiezingen in november aanstaande. De oud-president staat daar in de peilingen ver boven de rest om gekozen te worden. De verslaggever ging op zoek naar mensen om te vragen waarom de heer Trump president moest worden. Zo kwam hij ook uit bij een voorganger van een behoudende christelijke kerk. En die voorganger wist te vertellen dat de heer Trump door God gezonden was. Hij was een soort verlosser. Nu moeten we misschien ook duidelijk maken wat in Amerika behoudende christenen zijn. Dat zijn vooral mensen die zeer gekant zijn tegen iedereen die hun land binnenkomt. Een voorbeeld daarvan is de staat Texas. Een moeder en haar twee kinderen dreigden te verdrinken bij de oversteek van een rivier tussen Mexico en de Verenigde Staten. Zij zochten een beter leven. De Republikeinse overheid liet moeder en kinderen zonder blikken of blozen verdrinken. De lichamen konden later opgehaald worden. Ze zijn doorgaans erg nationalistisch.

Het is ook in Nederland opvallend dat het vooral behoudende christenen zijn die op de PVV stemmen. Weet men dan niet dat deze partij een miljoen mede-Nederlanders de grens over wil zetten, puur alleen vanwege het feit

dat zij moslim zijn. In de Bijbel kunnen we lezen dat je de vreemdeling moet behandelen alsof het je broeder is. Als je Jezus wilt dienen dan doe je dat door om te zien naar je medemens.

De landelijke kerk zou moeten opstaan tegen deze gang van zaken in Den Haag. Maar zij zwijgt. Zij zwijgt, omdat ze beseft dat de PKN-kerk tot het bot verdeeld is over dit onderwerp. En dan zeg je gewoon niets.

Nu heeft de PVV beloofd dat ze enkele extreme wetsvoorstellen die zij heeft een poos in de ijskast zou zetten. Dat is een hele vage belofte. Hoelang is een poos? En wat doe je met de extreme uitspraken uit het verleden? Die wil de leider van die partij niet terugnemen. Hij wilde wel dat de Nederlander weer op nummer één kwam. Wie hij precies met de Nederlander bedoelde werd niet duidelijk. Is dat ook de hier geboren moslim? Of die dan net weer niet.

Zie om naar de hongerenden en de dorstigen, de vreemdelingen en de zieken, de naakten en de gevangenen.

Het vorige kabinet heeft het ministerie van ontwikkelingssamenwerking alvast opgeheven. Het moest maar ondergebracht worden bij een ander ministerie. Het stierf een geruisloze dood. Ook werd het ministerie van volkshuisvesting opgeheven. Nu krijgen de immigranten de schuld van de woningnood, maar het is gewoon het gevolg van slecht beleid, aldus een onderzoeker van de Verenigde Naties.

Laten we als kerk nadenken hoe wij de verstoten medemens de helpende hand kunnen bieden, want mijn zorg is heel erg groot en dan niet alleen nadenken, maar ook doen.

Jielis P. Ende v.d.m.

COLOFON

Het blad verschijnt 10x per jaar. Een jaarabonnement kost € 15,- per jaar, a.u.b. te voldoen in het 1e kwartaal via het bankrekeningnummer **NL36 RABO 0139 4950 10** t.n.v. Protestants Kerkblad Oostburg. Wil je het kerkblad (digitaal is ook mogelijk) ontvangen, stuur dan een mailtje naar: kerkblad@pgdewesthoeksluis.nl

Inleveradres kopij:

Marianne Albers, 06-1253 3673 | kerkblad@pgdewesthoeksluis.nl

Redactieleden:

Wil Prins, wprins@zeelandnet.nl | Nelly Verplanke, nellieverp@zeelandnet.nl

Corrector:

Eldi Risseeuw, 0117-452 104 | eldi.risseeuw@planet.nl

Administratie:

Rinus Geuze, 0117-452 616 | mjgeuze@zeelandnet.nl

Arnold Scheele, 0117-452 583 | schl@zeelandnet.nl

Abonnement:

Arnold Scheele, 0117-452 583 | schl@zeelandnet.nl

Uiterste inleverdatum voor het kerkblad van

Maart 2024:

maandag 19 februari

Inleveren in Word, paginagrootte A5,

lettertype Arial 10, per e-mail aan

kerkblad@pgdewesthoeksluis.nl

Graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.

VERVOLG ADRESSEN

Kerkrentmeester Cadzand:

Dhr. A. Francke, Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand, 0117-391 548

Administrateur diaconie:

Dhr. H. Verhage, Kreeft 12, 4501 HV Oostburg, 0117-453 690,
hverha@zeelandnet.nl

Rekeningnummer Diaconie PG de Westhoek:

NL65 ABNA 0454 3147 01

Administrateur Kerkrentmeesterschap:

Mw. M.H. Scheele – Haak, Postbus 154, 4500 AD Oostburg

Rekeningnummers College van Kerkrentmeesters PG de Westhoek:

NL35 RABO 0373 7266 51 en: NL18 RABO 0147 8293 80

Kosters/beheerders:

Oostburg: Kerkcentrum, Kerkplein 2, 4501 CH: Jan Boone,
0117-453 434 of 06-1031 8739, jwboone@zeelandnet.nl

Sluis: De Kogge, contactpersoon: Wil Prins, 0117-462163.

Cadzand: 't Zwingebouw: reserveringen verlopen voorlopig via Ria Francke, 0117-391 548 of Jos Bakker, 0117-851 957,
secretariaat@pgdewesthoeksluis.nl

In Oostburg en Cadzand worden de kosterdiensten verzorgd door vrijwilligers.

Bloemendiensten:

Oostburg-Zuidzande: Margriet Lorier, 0117-451 139.

Sluis en Sint Anna ter Muiden: Mw. M. Barendse – de Smit, 0117-461 465,
mw. N. Vercrujssse, 0117-461 385 en mw. R. Masclee, 06-2362 7253.

Cadzand: Mw. N. Verplanke – Zegers, 0117-391 700,
nellieverp@zeelandnet.nl.

Retranchement: Mw. N. van Belois.

KERKDIENTEN FEBRUARI 2024

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Bij de diensten in de Mariakerk is er kinderkring. Op de 1e zondag van de maand is er in de Open Haven kindernevendienst en jeugdkerk.

04-02	De Open Haven	Ds. A. van Houweling Ds. J. Ende
11-02	De Kogge	Ds. V. Dees
14-02 19.00 uur	Eligiuskerk	Mw. M. Dieleman Mw. M. Lorier
18-02	Mariakerk	Ds. V. Dees
25-02	De Open Haven	Ds. J. Ende
03-03	De Open Haven	Ds. V. Dees

Kerkdiensten Rozenoord Sluis om 14.30 uur

14-02	Mw. Basting – van Vliet
28-02	Ds. V. Dees

Kerkdiensten WZC Stelle Oostburg om 16.00 uur

02-02	Dhr. F. Pieters
16-02	Ds. J. Geertse